



Vrijwilliger Keukenteam

6 uur
per maand

Heb jij een passie voor God en houd jij van lekker eten?
Ben jij servicegericht en wil jij je graag inzetten in GODcentre?

Als Vrijwilliger Keukenteam draag jij Gods liefde over
door middel van lekker eten en een goede service!

Wat ga je doen?

Zondagochtend om 09:15 uur start je met het team met de voorbereidingen voor de dienst. Dankzij jouw enthousiaste bijdrage staat alles op tijd klaar en kun je een gedeelte van de dienst meemaken. Rond 11:45 uur is het tijd om de broodjes te beleggen en alle warme maaltijden klaar te maken. Zo kunnen de gasten direct bij jullie terecht!

Door jouw gastvrijheid en liefde voor de keuken verloopt de catering soepel en blijft de sfeer goed. Nadat alle gasten hebben besteld, is het tijd om de keuken goed af te sluiten. Dit houdt in: schoonmaken, opruimen en klaarzetten voor de komende week. Tegen 14:00 uur zijn alle taken gedaan en ga je met een goed gevoel weer naar huis!

Wat bieden wij?

- Een enthousiast team dat met liefde en geloof elkaar en anderen dient;
- Een platform om ervaring op te doen in catering en servicegerichtheid;
- De mogelijkheid om te connecten en iets nieuws te leren!

Wat vragen wij?

- Dienstbaarheid en liefde zijn belangrijke drijfveren voor jou;
- Jij bent stressbestendig en weet goed in de rust te blijven ondanks de hoge druk in de keuken;
- Als echte teamplayer ben je betrokken en betrouwbaar;
- Je bent verantwoordelijk, flexibel inzetbaar en minimaal 1 keer per maand beschikbaar;
- Soms kan het voorkomen dat er plots nog extra hulp nodig is in de keuken, jij kunt makkelijk inspringen waar nodig!

Ben je enthousiast en zou je graag willen helpen? Geweldig!

Vul het reactieformulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met jou op!